

## **Prædiken til Skærtorsdag d. 28. marts 2024, Vor Frue Kirke, København.**

*Og mens de holdt måltid – Djævelen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle forråde ham*

Hvordan ser djævelen ud? Ja, bare han havde horn i panden og en lang grim hale.. så kunne vi da i det mindste kende ham. Men det forfærdelige er, at der ikke står djævelen på djævelen. I dag hører vi om, hvordan djævelen bevæger sig helt ind i Jesu discipelkreds; så han kan altså også tage én eller anden form for bolig i stakkels Judas.

Og gad vide, hvordan Djævelen så ud da den fristede Jesus i ørkenen? Man kan jo faktisk godt forestille sig sådan en rar og velmenende socialpædagog-type der sagde: *ajmen, du er jo sulten min ven, lav da noget brød af de sten, når du nu har evnerne.*

Vi aner ikke hvordan djævelen egentlig ser ud..

Man kan sige, at det er fuldkommen sort og oldnordisk sådan at stå her på prædikestolen på en skærtorsdag i 2024 og tale seriøst om djævelen.

Men, for det første er djævelen en ret fremtrædende person i Det Nye Testamente, for det andet, så må vi jo tale om det onde i os og omkring os, hvis frelsen, befrielsen skal give mening for os. Vi skal sætte ord på det, vi har brug for at blive befriet fra.

Lad os se på fodvaskningen. Kristus, lederen, vasker de andres fødder. Han er barmhjertig, bruger sit hjerte, er forstående overfor det, der skal ske, også selvom disciplene ikke forstår storheden, på alle måder, i det drama de nu skal igennem.

Selvom Kristus er langt mere end et forbillede for os, så er dette forbilledlig ledelse. Den der vil være den største, skal være den mindste.

Den der er lederen, er den, der tjener de andre. Alle de andre, også dem, man egentlig ikke kan regne med.

*I er rene, dog ikke alle.*

Jesus vasker også Judas fødder. Se, Kristus tager imod det onde menneske.

Eller anderledes sagt: han tager imod mennesket med den onde vilje; mennesket, som gør onde handlinger mod sin næste. Og det vil sige: os alle. For det onde bor, også, i os alle.

Ved at tage disciplenes fødder i sine hænder har Jesus, billedligt, taget hele deres liv i sine hænder i alle dets nuancer - med både det gode og det onde - og samtidig gjort det rent.

*"Aldrig i evighed skal du vaske mine fødder".*

Til Peters protest svarer Jesus *"Hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lod og del sammen med mig"*

Lod og del: at dele sorg og glæde, at bære hinandens byrde.

Derfor siger Jesus også til sine disciple:

*"Når nu jeg jeres Herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder."*

Som Herren tjener os, skylder vi at tjene hinanden. Fordi Jesus ville have lod og del med os, ja, selv med dem, der svigtede ham den nat.

Selv med den, hvorm han sagde: I er rene, dog ikke alle.

Og det er også hans ord til os i dag:

I er alle rene, dog ikke *altid*.

For det er vort menneskelige vilkår; at vi er bundet af synden, det onde, som vi ikke vil, hver og én af os, OG samtidigt frie og retfærdige og elskede, som dem vi er, hvem vi end er.

Der er ingen forskel.

I kristendommen er du godkendt på forhånd, og derfor kan du leve dit liv uden at skulle bevise noget eller gøre dig fortjent til noget.

Her bygger godkendelsen ikke på livsførelsen, men livsførelsen bygger på godkendelsen.

*Vi elsker, fordi han elskede os først.*

Kristus kommer til enhver; **vi** skal tage imod. Åbne os.

Det er en udfordring for os mennesker at forstå Jesu radikalitet.

Ja, jeg tror egentlig aldrig, jeg fatter det.

Og på grund af netop denne altomfattende kærlighed til mennesket, blev han lagt for had af for eksempel farisæerne, med deres lovreligion og undertrykkelse af dem, der ikke kunne holde loven, og til sidst blev Jesus slået ihjel.

Men. Der er ingen forskel. Det er en forargelse for mange af os. For der er masser af mennesker, som vi ikke synes fortjener Guds kærlighed og nåde. Men vi må lade det være op til Gud at dømme..

Vi er ikke Gud, vi har ikke den samme grænseløse miskundhed og kærlighed.

Ikke at Gud ikke ser småligheden og fejheden og egoismen, men han ser hen over det.. ser sit barn igennem det hele.

Menneskets historie er, vores historie er: skabt- faldet – befriet!

Det fortæller Jesus os gennem hele det nye testamente. Og i dag bliver det måske særligt tydeligt med Judas' forræderi og senere med Peters fornægtelse.

Dem, Jesus var tættest på, dem, der elskede Jesus allerhøjest... Dem han selv havde udvalgt!

*De* fornægtede og forrødte ham.

De fortrød bitterligt. Og han tilgav dem.

Når evangelisterne så omhyggeligt omtaler disciplenes menneskelige svagheder - ikke blot Judas' og Peters, men også resten af flokken, var det ikke for at udlevere dem, men snarere for at sige til os: "Kan I så forstå, at

også I, der i dag er så selvoptagne og svigefulde, så egoistiske og lunkne, I er også elskede, som dem I er.

I er alle rene, dog ikke alle.

Han vil være sammen med dem og os på trods af skyld og svigt.  
Og ikke på grund af, hvad vi formår af særligt hellige og fromme ting og gerninger.

Det er påskens glade budskab:

Gud giver sig selv. Han kommer til os. Han giver os en blodtransfusion!

Ved alterbordet giver Han sig selv til os.

Vi kommer og knæler ned med alt det, der er vores.

Vi kommer, som vi er, og vi er velkomne, som vi er og med det, vi hver især bærer på.

Når vi så rejser os fra alterbordet igen og går tilbage til hverdagen, tilbage til det liv, der er vores, så kan vi gøre det med nyt mod, nyt blod, med nye kræfter og med nyt håb, selv om alt stadigvæk er ved det gamle.

Ansvar for alle de gange vi ramte ved siden af, er stadig vores.

Skylden er stadig vores, den er ikke væk, det er bare ikke den, der tæller.

Gud ser på os med miskundhed.

Hvad der i stedet tæller, er, at vi har lov til at leve alligevel; leve, *som om* vi var gældfri.

Leve med glæde og frimodighed, med lyst og energi, og pligt, til at arbejde med på den andens glæde.

Det er det, blodtransfusionen går ud på - at give videre til næsten.

I nadvermåltidet byder Jesus os at tilgive hinanden på samme måde, som han tilgiver os.

Med os selv ved vi imidlertid, at det ikke altid lykkes så godt, som vi ville, at give Guds kærlighed videre.

Evangeliet er, at Gud ikke slår hånden af os.

Han vasker os, som en mor vasker sit barn.

Det er på én gang en kæmpe forargelse med denne kærlighed og nåde, der drysses ud over menneskene med uendelig rund hånd OG en gigantisk befrielse for menneskelivets indkrogethed i sig selv.

...

Vi hører om brød og vin ved det første nadvermåltid.  
Men ingen af evangelierne siger noget om hovedretten.  
Der nævnes ikke noget lam. Ikke noget om hvad de spiste, ud over lidt brød.

Det er fordi, Guds lam sidder ved bordet.

I begyndelsen af Johannesevangeliet siger Johannes Døberen: *Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd.* (Joh 1,29)

Til alle os tossede, håbløse, bange og svigefulde mennesker rækker han sit legeme og blod, som er udgydt for os til syndernes forladelse.  
Jesus går ind foran alle vores forbriere og dækker dem.

Og derfor skylder vi også at elske næsten og rumme næsten, som hun nu er.. Vi skal elske, fordi vi selv er elsket.  
*Vi elsker, fordi han elskede os først.*

Det er det, vi får at vide i dag, skærtorsdag.

Større kærlighedserklæring, end det Jesus siger skærtorsdag, og som han gør langfredag, findes ikke.  
*Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner.*

I vores tid tales der så meget om, at man skal kunne fungere i alle livets sammenhænge. Man skal være god til rigtig mange ting, og det kan nærmest være en **overvindelse** og en **stor erkendelse**, at enhver af os jo faktisk har sin begrænsning.

I kristendommen hører vi, Gud ske lov, noget andet.

Gud ved, at vi er sårbare, at vi tit har spillet fuldstændig fallit, også hvad angår kærligheden og troen.

Alligevel er vi hans børn. Det er den nye pagt ved Jesu blod.

Hvis vi er sådan nogle, som har brug for Guds barmhjertighed, så er nadveren stedet. Hvis vi er sådan nogle, der ikke rigtigt kan få tingene til at gå op, så er det der, vi skal få ny styrke og kraft. Nyt blod. Nyt mod.

Alt er forladt. Igen og igen.

At være tilgivet, det er der opstandelse i. Det er der befrielse i.

Det ved enhver med bare en lillebitte smule livserfaring.

Tænk, at blive set, som den man er, med det hele.. og alligevel være elsket og accepteret.

Lad os i dag leve i bevidstheden om at være kendt og elsket med velsignelsen i ryggen. Og lad os fortælle det videre til vores næste, om nødvendigt, med ord.

Lad os vide, at alt det skidt, vore fødder slæber med sig, det vasker Kristus væk.

Jeg kan ikke komme i tanke om nogen større befrielse i hele verden

*Fald til ro. Fald til ro, min sjæl. For Herren har handlet vel imod dig.*

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

## **Kirkebøn**

Herre, vi beder dig: Gå ind i vores liv -

Kom til os og gør os rene.

Giv os dit liv at leve vores på.

Vi lægger vort liv i dine hænder og giver slip på alt det, som vi ikke er herrer over.

Delagtiggør os i den påske, som endnu engang udspiller sig for os - og lad os være målet for din kærlighed.

Giv os styrke til at tro det, vi ikke kan fatte - og giv os mod til at leve det liv, som vi ikke kan skabe os selv.

Giv os mod til at leve vort liv og lær os at dele videre ud af det liv og den kærlighed, vi får.

Lad alle, der føler sig svage, få del i din kraft.

Giv styrke til vor gamle dronning Margrethe d. 2; Kong Frederik d. 10 og hele den kongelige familie. - og til alle, der har magt til at regere.

Giv Danmarks og verdens ledere klare hjerner og varme hjerter. Giv dem besindighed, Gud.

Vær med alle mennesker i krig, med ukrainerne og med russerne, med folk i Palæstina og Israel.. menneskene lider! Grib ind, Gud!

Tænd dit lys overalt, hvor der er mørke - og bring dit lys til syge, til sørgende, til døende, til bange og til sultne, til ensomme og til ulykkelige.

Herre, vi beder dig: Forny os!

I Jesu Navn,

AMEN.

**Motet**

**Meddelelser**

**Velsignelse**

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle!